

Genade

in overvloed



eenvoudige uitleg
van Gods genade

Niek de Gier

Hoezo genade?

Voorwoord

Veel mensen zijn gaan geloven dat God je zegent als je iets goed doet en straft als je faalt. Misschien dat er nog wat variatie wordt aangebracht in de mate van goed doen of falen, maar steeds staat de mens en zijn gedrag in het centrum van de aandacht.

Genade gaat over God, genade gaat over onverdiende gunst. Genade is het duidelijkst te zien in de persoon Jezus van Nazareth. Wat hij leerde en deed was vol van genade en waarheid. Dat is andere koek. De genade gaat over God en over wat Hij voor ons heeft gedaan. Genade gaat over Gods liefde voor mensen, vooral voor zondaren en slechteriken. Mensen die weten dat ze het nooit goed genoeg kunnen doen en ermee stoppen het te proberen, dat zijn degenen die Gods genade kunnen ontvangen. Voor hen is dit boekje.

Ik hoop dat na het lezen van dit boekje genade is geworden het beseffen van God liefde.

Dat je hart niet langer lijdt onder de druk van schuld, schaamte en veroordeling, maar dat het opspringt van vreugde over Gods goedkeuring over jouw leven. Met al je gebreken mag je er zijn. Het gaat niet om jou, maar om Hem die jou liefheeft en je uit genade alles schenkt.

Ik wens je Gods zegen toe voor je hart, je ziel, je gevoel, je verleden, je afkomst, maar vooral voor je toekomst. Door Gods genade is die heerlijk, heilzaam en overvloedig.

Niek de Gier, zomer 2012.

Inhoud

1. God is goed
2. Door één mens
3. Abraham
4. Het verbond van de wet
5. Jezus
6. Een nieuw verbond
7. Geloof
8. Zegen
9. Liefde
10. Gemeente
11. Gezondheid
12. Geven

Hoofdstuk 1 God is goed

1 Johannes 4:16 En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

Dat is de basis voor het kennen van God. God is goed, God is liefde, God is licht. God houdt van je. Niet vanwege jouw gedrag of je inspanningen, maar vanwege zijn goedheid en liefde word je gezegend.

Onthoud dat: God zegent je omdat Hij van je houdt en omdat Hij goed is.

Als die goede God iets maakt, is dat vanzelfsprekend ook goed. Zo kon God na de schepping van hemel en aarde zeggen dat alles wat Hij geschapen had goed, ja zeer goed was.

Adam en Eva waren goede mensen. Hun leven was goed, hun omgeving was goed en hun relatie met God was goed. Zo heeft God het gewild en gemaakt.

Toen zonde de wereld binnenkwam, had dat effect op de mens en op zijn gevoel en beleving, maar NIET op God. God bleef wie Hij was, goed, liefdevol en genadig. Zo is zijn karakter, zijn wezen en zo zal het altijd blijven.

In het volgende hoofdstuk zullen we zien hoe de zonde is gaan heersen op aarde en door de zonde de dood. Maar nergens zien we dat God daarom de mens niet meer liefheeft, of niet langer met hem om wil gaan. In tegendeel, juist nu had de mens Gods hulp en genade meer nodig dan ooit. En hoewel door de zonde het besef van Gods goedheid steeds meer verdween bij de mens, bleef God wie Hij was en is en blijft: goed, liefdevol en genadig.

Vanaf het allereerste moment dat de zonde de aarde ging beheersen is God gaan werken aan de oplossing: totale bevrijding en verlossing, vergeving en herstel van de mens. De liefdesband van God met de mens, die door de zonde was gebroken, heeft God hersteld door Jezus Christus.

Het is nu de tijd dat de mens opnieuw gaat beseffen dat God een goede, liefdevolle Vader is, die van zijn kinderen houdt. Het is nu de tijd om alle leugens te ontmaskeren die deze waarheid bedekt houden. Het is nu de tijd te geloven in genade en zegen.

Hoofdstuk 2 Door één mens

Romeinen 5:12 Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.

De zonde is het gereedschap van de duivel. Normaal gebruik je gereedschap om iets te bouwen, maar de zonde is gereedschap om af te breken en te vernietigen. Toen de mens die door God goed geschapen was in de macht van de zonde kwam, kon hij zichzelf daarvan niet verlossen. Alle mensen werden gevangen gehouden in slavernij door de zonde. En elke zonde opende de weg naar de dood. Het uiteindelijke doel van de zonde is om alle mensen te vermoorden.

We zijn als mensen dus niet slecht geworden door onze daden, maar we doen slechte daden door de kracht en de macht van de zonde die over ons heerst. Er is geen uitzondering en dus verdient elk mens de dood. Maar God nam daar geen genoegen mee.

Alle nakomelingen van Adam waren automatisch slaven van de zonde. Eén mens was daarvoor verantwoordelijk, Adam. En God bedacht een meesterlijk reddingsplan. Als de zonde was gaan heersen op aarde door één mens, zou de zonde ook worden verslagen door één mens. En die mens was Jezus.

Omdat Jezus geen aardse vader heeft, maar geboren is uit een hemelse Vader, was hij de enige mens waar de duivel geen recht op kon laten gelden. Jezus was geen slaaf van de zonde, hij was vrij door zijn hemelse afkomst. Toen de duivel merkte dat er een mens op aarde was geboren over wie hij geen macht had, richtte hij al zijn pijlen op Jezus. Als de duivel Jezus zou kunnen verleiden tot zonde, had God geen redder meer.

Dat is hem niet gelukt. Als enige zonder zonde, nam Jezus de schuld en daarmee de straf van de hele mensheid op zich. Als rechtvaardig mens liet hij zich als een lam offeren aan het kruis. Daarmee kocht hij iedereen vrij van schuld en oordeel. Door de dood van Jezus, door het geven van zijn leven, kwam er eindelijk een einde aan de heerschappij van de zonde op aarde.

Er is echter wel een voorwaarde door God gesteld, namelijk geloof. Geloof betekent dat je de waarheid over Jezus als waarheid aanvaardt. Dat is de enige manier om niet langer in de greep te zijn van zonde, ziekte en dood.

1 Corinthiërs 15:21 Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens.

Hoofdstuk 3 Abraham

Genesis 15:5-6 Toen leidde Hij hem naar buiten, en zeide: Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de HERE, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid.

Abraham is in vele opzichten een bijzonder mens. Hij heeft grote fouten gemaakt in zijn leven, maar hij heeft ook laten zien dat hij met God leefde als met een vriend. Abraham kende God en vertrouwde Hem.

In het leven van Abraham heeft God het hele evangelie van genade geopenbaard. Ondanks zijn menselijke fouten, sluit God met Hem een eeuwig verbond in zijn zoon. Het teken van dat verbond is de besnijdenis op de 8^e dag. Je ziet in het leven van Abraham allerlei lijnen door elkaar lopen, geestelijke en natuurlijke, menselijke en Goddelijke. Dat is het mooie van Gods genade, het is niet afhankelijk van ons gedrag, maar van ons geloof in wat God vertelt.

In Genesis 15 lees je over de verbondsluiting tussen God en Abraham. Dat is een prachtig beeld van genade. Abraham valt in een diepe slaap, terwijl God met hem het verbond sluit. Het oordeel gaat over de geslachte dieren (beeld van Jezus' kruisiging), zonder dat Abraham er weet van heeft. Zo heeft God ook met ons het genadeverbond gesloten toen wij er niets van merkten, sterker nog, we waren niet eens geboren.

In het genadeverbond zijn wij de ontvangende partij en is God de uitvoerende. Daarom is het teken van het verbond de besnijdenis. God zet het mes in de menselijke voortplanting, omdat Hij een betere manier weet: geboren worden uit genade, uit God.

De besnijdenis wijst naar het kruis, waar Jezus zijn bloed gaf voor de Adam-generatie. Er begon een heel nieuwe generatie, de Jezus-generatie. Hij is de zoon van Abraham door wie de hele aarde gezegend wordt. Daarom moest Isaac, Gods bovennatuurlijk verwekte zoon, geofferd worden op de plaats waar later het kruis zou staan.

Het leven van Abraham zit vol symboliek, maar alles verwijst naar Jezus en het verbond dat God heeft gesloten in Hem. Abraham leefde eeuwen voor het verbond van de wet kwam, zodat dat tijdelijke wetsverbond geen enkele rol speelt in de genade. We komen daar in het volgende hoofdstuk op terug.

Abraham is de vader van alle gelovigen, omdat hij God geloofde aangaande zijn Zoon. Voor Abraham was dat Isaac, maar wij weten dat de zoon waarover God sprak Jezus was. Wie gelooft in het verbond van

genade tussen Vader en Zoon gesloten, heeft het geloof van Abraham. Op grond van je geloof in het gesloten en volbrachte verbond ben je rechtvaardig verklaard.

Galaten 3:14 Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.

Hoofdstuk 4 Het verbond van de wet

Het bijzondere van een wet is, dat er gehoorzaamd moet worden aan de eis, anders volgt er een sanctie of straf. In veel kerken wordt geleerd dat God zo met ons omgaat. Als we aan zijn geboden gehoorzaam zijn, ontvangen we zegen. Blijven we ongehoorzaam, dan volgt er vergelding. Dat kan zijn in de vorm van tegenslag, ziekte, mislukking en zelfs de dood en de hel.

Dat is de reden dat veel mensen de boodschap over genade niet kunnen 'pakken'. Ze vinden het te makkelijk, net of je levensstijl er niet meer toe doet. De strijd tussen wet en genade komt het best tot uiting in het leven van Paulus.

Paulus leefde als Farizeeër volgens de wet, hij was daarin onberispelijk, hij hield zich aan alle geboden en was er trots op. Maar het gevolg van zijn fanatieke leven was, dat hij de christenen haatte en vervolgde, omdat ze niet waren zoals hij. Hij vond dat ze niet deugden en een bedreiging vormden voor de godsdienst van Israël. Hij deed zijn best hen uit te roeien uit ijver voor de overlevering, voor de traditie van de wet.

Op weg naar Damascus had hij een ontmoeting met Jezus en toen moest hij zeggen: 'Wie bent u, Here?' Het beschamende antwoord was: 'Ik ben Jezus, die jij vervolgt.' In zijn blinde ijver voor de wet, was hij een tegenstander van Jezus geworden. Wet en genade gaan niet samen. Later noemt Paulus die periode uit zijn leven vuilnis, omdat het hem niet bij Jezus kon brengen. Hoe goed je ook je best doet, genade kun je niet verdienen.

Waarom was er dan een verbond van de wet? Omdat het volk Israël moest leren om van genade te leven. De wet was bedoeld voor Israël. Dat bevrijde slavenvolk moest leren dat hun inspanningen voor God geen waarde hebben, in elk geval niet genoeg om rechtvaardig te kunnen zijn voor Hem. God wilde door de wet aantonen, dat Zijn norm veel hoger ligt dan mensen kunnen bereiken. Wie op één punt van de wet tekortschiet, staat schuldig aan alle geboden.

De wet moest de noodzaak van de genade aantonen. De wet stelt eisen aan een mens, maar de genade schenkt onverdiende gunst. Het zijn twee onverenigbare verbonden. Onder het wetsverbond is geen ruimte voor genade, elke overtreding maakt een mens schuldig. Het einde van de wet is de dood. Het is de duivel gelukt mensen te misleiden op dit punt. Veel mensen geloven dat God nog steeds Zijn hoge eisen aan ons leven stelt en dat wij die moeten voldoen. Iedereen weet ook dat hij daarin faalt en daarom is er het belijden van schuld en het doen van boete en verootmoediging. Het religieuze systeem van de wet laat mensen voortdurend rondlopen in de cirkel van schuld, schaamte, angst en veroordeling.

Stelt God dan geen eisen aan ons leven? Jazeker, de wet is goed in zijn eisen, maar dat wil niet zeggen dat we eraan kunnen voldoen. Jezus is gekomen om in onze plaats de wet te vervullen. Hij is de vervulling van de wet voor ons. Daar begint de genade, als we gaan zien dat Jezus ons geeft wat wij niet hebben. Dat Hij onze rechtvaardigheid is bij God en dat we daardoor worden gezegend.

Het wetsverbond moest mensen in de armen van Jezus drijven. Hij is het einde van de wet. Hij is de genade.

Galaten 4:4-5 Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden.

Galaten 5:4 Als u probeert het met God in orde te maken door de wet te houden, hebt u de band met Christus verbroken; u wijst daarmee Zijn genade van de hand.

Jezus is het centrum van hemel en aarde. Het hele universum bestaat door Hem en voor Hem. Zonder Jezus zou alles niets zijn. Er zou geen leven bestaan.

In het vorige hoofdstuk heb ik iets verteld over het verbond van de wet. Dat was bedoeld om het volk Israël te leren dat ook zij genade nodig hadden om voor God te kunnen bestaan. Hoewel ze gered waren uit de slavernij van Egypte, waren ze nog niet verlost uit de slavernij van de zonde. Dat laatste geldt en gold voor alle mensen op aarde. Niemand kan zichzelf bevrijden uit de slavernij van de zonde en voor God rechtvaardig worden door eigen kracht.

De wet verklaarde de mens onder de wet schuldig. De wet verwees naar de dood. De wet maakte niemand rechtvaardig, ook nu nog niet. Daarom is het zinloos om je leven te willen veranderen naar de eisen van de wet. Dat kan je niet en maakt je alleen nog schuldiger.

Jezus is gekomen om de hele mensheid een uitweg te bieden uit de slavernij van de zonde en de dood. Hij heeft gedaan wat niemand kon, de wet met alle eisen vervullen tijdens zijn leven en op geen enkel punt falen. Jezus heeft de wet vervuld en Hij deed dat voor ons. Zelf was Hij al rechtvaardig, omdat Hij geen aardse vader had. Hij was uit God geboren, zonder de Adam-vloek. De duivel heeft geprobeerd ook Hem te laten zondigen door verleidingen, maar dat is mislukt.

Wat niemand kon, heeft Jezus gedaan. Hij nam het op voor een verloren wereld. Hij nam de schuld op zich door Zijn leven in onze plaats te geven. Daarom werd Hij gestraft voor de zonde en de schuld van de wereld. Het oordeel van God kwam op Hem neer. Hij werd gekruisigd als een misdadiger in onze plaats. Hij legde zijn leven af en werd begraven. Drie dagen was Hij in het dodenrijk, de plaats van het oordeel. Daar was Hij in onze plaats met een reden: Hij wilde de relatie met God herstellen die door de zonde verloren was gegaan.

Toen Jezus op de derde dag opstond uit de dood, bewees Hij daarmee dat het leven van God sterker is dan de dood. Maar ook dat de straf voor de zonde voorbij was. De weg naar God ging letterlijk open, toen Jezus stierf aan het kruis. Het kleed dat voorhangsel werd genoemd en dat voor de troon van God was gehangen om Gods heiligheid voor de mensen te verbergen, scheurde open van boven naar beneden. God zelf – genade – opende de weg naar Zijn troon voor de wereld. Er was geen enkele reden meer om een scheiding in stand te houden tussen onheilige mensen en een heilige God.

Toen Jezus opstond uit de dood was er nog maar een ding te doen: dit goede nieuws moest verteld worden en de gevolgen ervan moesten de wereld overtuigen.

De kern van het christelijk geloof is de opstanding van Jezus uit de dood. En omdat Hij dat voor ons deed en in onze plaats, is het voor God onze rechtvaardiging. Jezus is genoeg. Door Hem hebben we een vrije toegang tot God. Door Hem leven we niet langer als slaven van de zonde, maar als kinderen van God.

Jezus is teruggegaan naar de hemel, maar wij bezitten zijn Geest. Hij is bij ons en wijst ons naar alles wat Jezus heeft gedaan. Jezus bezit nu de hoogste eer en niemand heeft meer gezag dan Hij. Hij zit in de hemel op de troon bij Zijn Vader en leeft daar voor ons. Hij is nog steeds een met ons en dat zal altijd zo blijven.

Wat ons leven raakt, raakt Hem. En wat Hij bezit, bezitten wij.

Zoals Hij nu is, zijn ook wij in deze wereld.

1Johannes 4:16-17 En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld.

Hoofdstuk 6 Een nieuw verbond

God had met Adam en Eva gesproken over een zoon die de kop van de slang zou vermorzelen.

God had met Abraham over een zoon gesproken die voor de hele wereld een zegen zou zijn, dat is Jezus.

Het verbond van de wet heeft laten zien dat iedereen Jezus nodig heeft om behouden te worden. Niemand wordt gered door zijn gedrag, of toewijding. Niemand kan zonder Jezus tot volmaaktheid komen voor God. In het Oude Testament wordt dat nieuwe verbond van Jezus al aangekondigd.

Het is de profeet Jeremia (Hfst. 31:33-34) die profeteert: *'Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten-spreekt de HEER: **Ik zal** mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk.'* En ook: *'**Ik zal** hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.'*

Het nieuwe verbond is een verbond dat gesloten is door God zelf en met zichzelf, het is een verbond tussen God de Vader en God de Zoon. Daarom is het ook zo krachtig, niemand kan er iets aan toevoegen of er iets van afnemen. Ons gedrag heeft geen invloed op dat nieuwe verbond, of we ons nu goed of slecht gedragen, dat verbond kan ertegen.

Het gaat bij het nieuwe verbond niet meer over wat wij doen voor God om gezegend te worden, maar over wat Hij voor ons heeft gedaan om ons te kunnen zegenen.

De strijd tussen wet en genade is een geestelijke strijd om de ziel van de mens. Onze ziel vindt rust in het volbrengen van de wet (wat onmogelijk is!), of in het volbrachte werk van Jezus. Wet en genade zijn nooit te verenigen. Het is het een of het ander, of je probeert zelf in de gunst bij God te komen op grond van je gedrag, of je aanvaardt dat je dat niet kan en laat het door Jezus in orde maken tussen jou en God. Dat laatste is al gebeurd. God heeft zich al met jou verzoend, zelfs voor je was geboren. Doordat Jezus aan het kruis betaalde voor al onze zonden en al onze schuld, heeft God ons voor eeuwig vrijgesproken. We zijn rein in Gods ogen, zonder schuld en zonder zonde. Dat is de waarheid van het nieuwe verbond.

Dit nieuwe verbond ligt dus verankerd in het gedrag van Jezus voor ons. Dat is de reden dat het een genadeverbond is. Het kostte Jezus alles en het kost ons niets. Het is Gods liefde voor zondaren die het verbond van Jezus uit genade aanbiedt. Wie het aanvaardt, heeft eeuwig leven en leeft voor altijd onder Gods zegen. Wie het verwerpt, blijft onder Gods toorn en zal zelf een oplossing moeten bedenken om die toorn te ontgaan.

Johannes 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Hoofdstuk 7 Geloof

De tekst uit Johannes 3:18 laat duidelijk zien, dat het bij God niet gaat over hoe we ons gedragen om gered te worden, maar over wat we wel of niet geloven over Jezus.

Vanaf het allereerste begin heeft God gesproken met de mens op basis van Zijn hart, liefde dus. Adam en Eva werden door God in een omgeving geplaatst die af was. Zij hoefden niets anders te doen, dan te leven en te genieten van wat God voor ze had bereid. 'Bewaar wat je hebt', was de boodschap, 'verlies niet wat God je heeft geschonken.'

'Er staat tussen alle bomen één boom die gevaarlijk is om van te eten,' had God gezegd. 'Als je daarvan eet, zul je sterven.' Was God zo harteloos om daar een gevaarlijke boom te zetten? Nee, de boom was prima om van te eten, maar op het moment dat Adam ervan zou eten, verliet hij het pad van geloof. Dat is altijd rampzalig, want dat heeft gevolgen die niet van God komen, maar van de duivel.

Ongehoorzaamheid betekent, dat je God niet langer vertrouwt en een ander gaat volgen. Geloof is in de hele Bijbel voorwaarde voor zegen. Gehoorzaam zijn betekent gezegend worden, uit de greep van de boze blijven. De duivel krijgt macht over een mens op het moment dat hij God niet meer gelooft en dus niet meer gehoorzaamt.

Abraham wordt de vader van de gelovigen genoemd. Ondanks alles, bleef hij vasthouden aan Gods belofte, zonder te verflauwen in het geloof. En hoewel hij reden genoeg had om te twijfelen, deed hij dat niet. Hij deed domme dingen, waar hij later de gevolgen van moest dragen, maar hij twijfelde niet aan Gods woord. Dat is geloven.

Romeinen 4:20-22 Hij (Abraham) twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.

Onder het nieuwe verbond leven we ook uit geloof.

We geloven wat God ons verteld heeft over Jezus en wat Jezus verteld heeft over Zijn Vader. We geloven de apostel Paulus over wat hij uitlegt over het nieuwe verbond. Alles wat we geloven, gaat over Jezus en het verbond tussen de Vader en de Zoon. De Bijbel vat het als volgt samen: Al Gods beloftes zijn ja en amen.

We leven uit geloof in het volbrachte werk van Jezus. Door Zijn leven, sterven en opstaan uit de dood, heeft Hij ons mede levend gemaakt voor God de Vader. We zijn Gods kinderen geworden door het verlossingswerk van Jezus. Hij heeft ons verlost uit de macht van zonde, ziekte en dood. Hij heeft ons tot

Gods kinderen gemaakt en Hij leert ons door Zijn Geest welke beloftes er op ons leven rusten. Gods woord openbaart de rijkdom van Zijn genade.

We hebben een gezegende positie bij God, en zolang we het pad van geloof volgen, zullen we gezegend leven. Gaan we Gods beloftes vergeten, dan zijn we net als Adam en Eva, dan gaan we vertrouwen op onze eigen inzichten en raken in de problemen.

Geloof is niet een middel om iets van God gedaan te krijgen, maar geloof is het middel dat God ons geeft om gezegend te leven. Paulus zegt het zo:

Efeziërs 2:8-9 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.

God geniet ervan als we Hem geloven. Dan kan Hij ons ongehinderd zegenen.

Hebreeën 11:6 Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.

Hoofdstuk 8 Zegen

Ken je het verhaal van Piggelmee? Daar was een visje bij de zee die hem telkens een groter en beter huisje gaf. Piggelmee hoefde maar te vragen en het stond er al. Als dat je idee van zegen is, heb je het mis, dat is hebzucht. Bij Piggelmee liep het dan ook slecht af. Hebzucht is geen basis voor zegen.

Zegen is alles wat God ons te geven heeft, het is Zijn volheid. Je zou dus ook kunnen zeggen dat Jezus onze zegen is, want Hij is de volle afdruk van Gods wezen. We zijn in een gezegende positie gebracht. Je kunt het vergelijken met prins Willem-Alexander. Hij is onder gezegende omstandigheden geboren, namelijk als prins en erfgenaam van de troon. Onze positie bij God is nog veel hoger, want we zijn al koning geworden met Christus en delen in Zijn heerlijke positie.

Vaak zijn we ons onvoldoende bewust van onze rijke positie in Christus. We reageren vaak naar wat we zien en ervaren, in plaats van wat we weten en geloven.

Vanuit onze gezegende positie mogen we leven en geloven dat we die zegen ook werkelijk bezitten. Als iemand ziek is, mogen we weten dat we de gezondheid al bezitten in Christus – door Zijn striemen zijn we genezen. Als we armoede ervaren, mogen we weten en geloven dat we rijk gemaakt zijn in Christus – en door zijn armoede zijn we rijk geworden. Vanuit elke ervaring van ‘tekort’ mogen we beseffen dat we bij God gezegend zijn met ‘meer dan genoeg.’

Wanneer we leven uit geloof en handelen naar Gods beloftes, zullen we gezegend worden vanuit de volheid van Jezus. We bezitten alle zegen al in Hem, maar we gaan ernaar handelen en spreken, wanneer we op aarde in omstandigheden komen die het tegendeel laten zien. We laten ons niet leiden door ons gevoel of door onze zintuigen, maar door ons geloof, door Jezus.

Hij is onze zegen en Hij zal ons zegenen. Maar zoals in het vorige hoofdstuk is uitgelegd, moeten we dan wel het spoor houden van geloof.

Efeziërs 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei (lett.: alle) geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

Hoofdstuk 9 Liefde

Als de Bijbel spreekt over liefde, gaat het allereerst over Gods liefde. God is liefde. Dat is nogal wat. Dat betekent dat Gods liefde niet afhankelijk is van iets of iemand. Dus ook niet van iemands gedrag. Gods liefde is geen reactie, maar de bron zelf. Liefde komt altijd uit God.

Uit liefde heeft God de wereld geschapen. Hij wilde kinderen, omdat Hij ook Vader is. Hij werd geen Vader, maar is Vader voor eeuwig. En als Vader wilde Hij zijn liefde delen met Zijn kinderen.

God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest hebben altijd bestaan en zijn met elkaar verbonden door de band van liefde. In die hechte relatie wil God al zijn mensenkinderen brengen.

Toen de aarde in de macht kwam van de zonde en de dood, bleef Gods liefde zoeken naar Zijn kinderen. Het eerste wat God Adam en Eva beloofde was dat er een verlosser zou komen om de kop van de slang te vermorzelen. Het was uit liefde dat Jezus geboren werd op aarde en het was uit liefde dat Hij het kruis op zich nam en stierf voor de schuld van de wereld.

Religie is een uitvinding van de duivel om Gods liefde te imiteren. Hij probeert mensen wijs te maken dat ze zelf liefde bezitten om daarmee God te behagen. De werkelijkheid is, dat mensen daardoor nog meer verstrikt raken in zondig gedrag en schuldgevoelens. Elke vorm van religie legt de druk bij de mens. De mens moet aan Gods eis voldoen om goedkeuring te ontvangen. Gods liefde moet worden verdiend met inspanning. Wie faalt is schuldig en verliest Gods liefde.

In dit leugensysteem zijn veel mensen en religies verstrikt geraakt. Gods genade wordt niet meer gezien en als er al van genade wordt gesproken, is dat om de mens een handje te helpen nog beter zijn best te doen.

Terug naar Gods liefde. God heeft Zijn liefde op aarde getoond door Jezus, Zijn Zoon. Hij was en is de perfecte afdruk van Gods liefdenatuur. Hij kwam niet om te veroordelen, of op te eisen, maar om te redden en te verzoenen. Wie door Jezus weer zicht krijgt op Gods liefde, verliest alle angst en krijgt innerlijke rust en vrede. Omdat God je liefheeft, heeft Hij alles wat die liefde kan bedreigen weggenomen. Aan het kruis is de weg naar Gods liefde geopend en niemand kan die meer sluiten.

De liefde van God is onverdiend en kan door niemand worden beïnvloed ten goede of ten kwade. Gods liefde is elke dag dezelfde. Door te geloven dat God je liefheeft, door er in te blijven geloven, zelfs als je fouten maakt in je leven, ga je zelf steeds meer reageren vanuit dat liefdebesef.

De Bijbel zegt het zo: *1 Johannes 4:19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.*

Hoofdstuk 10 Gemeente

De gemeente is niet de kerk. De Gemeente waarvan de Bijbel spreekt is Gods gezin. Daar horen al Zijn kinderen bij. Een groot deel is al in de hemel en een deel is nog op aarde.

Wanneer Gods kinderen een groep vormen in een bepaalde plaats, wordt dat ook een gemeente genoemd. Zo lees je in de Bijbel over de gemeente van Efeze en de gemeente van Galatië, maar ook van de gemeente bij iemand aan huis.

Er bestaat geen uitgewerkt plan om met elkaar een groep te vormen en die gemeente te noemen. Er is alle vrijheid om een gemeente te vormen, maar er zijn wel een aantal kenmerken die een gemeente herkenbaar maakt als gemeente.

Een gemeente heeft een naam, kan de naam van een plaats zijn.

Een gemeente erkent Jezus als haar Hoofd en oudsten als haar leiders.

Een gemeente wordt gekenmerkt door liefde, namelijk Gods liefde voor mensen.

Een gemeente heeft als fundament het onderwijs van apostelen en profeten, met name Paulus.

Een gemeente doet de werken op aarde die Jezus deed en grotere nog. Dat kan individueel en als groep gebeuren.

Een gemeente is bedoeld om een zegen te zijn voor de omgeving.

Een gemeente zal Gods liefde uitdragen en niet veroordelend zijn.

Een gemeente vertegenwoordigt Gods koninkrijk op aarde.

Een gemeente functioneert niet uit eigen kracht of inspanning, maar uit kracht door God verleend.

Een gemeente is een Goddelijke uiting van genade voor de wereld. Ze wordt door de gemeente bekend gemaakt met Gods liefde en trouw.

Jezus noemt de Gemeente 'Mijn Gemeente.' Hij heeft haar gekocht en betaald met Zijn bloed.

De gemeente is het lichaam van Christus. Hij openbaart zich door de gemeente op aarde.

Handelingen 9:31 De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest.

Handelingen 20:28 Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft.

Efeziërs 3:10 opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden.

Hoofdstuk 11 Gezondheid

Ziekte wordt veroorzaakt door krachten van de duisternis. Door Adam is de zonde gaan heersen op aarde en een van de gevolgen was ziekte en lijden. Maar Jezus is gekomen om ons te verlossen uit de greep van zonde en dood. Hij liet op aarde Gods hart zien en vernietigde de werken van de boze. Jezus genas alle zieken en dreef alle boze geesten uit. Doordat Jezus de schuld van de wereld op zich nam, verloor de duivel zijn rechten.

Gezondheid is gekoppeld aan een herstelde relatie met God. Jezus heeft ons verzoend met God en tegelijk de vloek verbroken van ziekte en zwakheid.

Op diverse plekken in de Bijbel wordt duidelijk gemaakt dat genezing deel uitmaakt van de verzoening. Is het ene waar, dan ook het andere.

Jezus heeft aan ons het ambt van de verzoening gegeven, dat wil zeggen dat wij de mensen moeten leren wat de verzoening inhoudt en iedereen verlossen en bevrijden en genezen. De werken die Jezus deed op aarde, heeft Hij overgedragen aan Zijn discipelen. Aan ons de schone taak om het goede nieuws niet alleen te leren, maar ook te demonstreren door de zieken te genezen.

Psalm 103:2-3 Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen.

Jesaja 53:5 Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.

Marcus 16:15-18 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

Hoofdstuk 12 Geven

God is liefde en een kenmerk van liefde is geven. Geven is in veel kerken een verplichting geworden, die hoort bij het lidmaatschap. Geven wordt daarmee een soort contributie, een verplichte 'vrijwillige' bijdrage. Dat is echter niet hoe God wil dat we geven.

God wil allereerst dat we begrijpen, dat Hij de Gever is. Als Hij ons niet zegent, hebben wij niets te geven. Je zou dus ook kunnen zeggen, dat ons geven niets anders is dan doorgeven aan degenen waarvoor het bestemd is. We zijn als het ware Gods verlengstuk om anderen te geven.

Nu wil God niet dat we zelf iets tekort komen omdat we aan anderen geven. Gods geven is dus allereerst aan onszelf. Maar Hij geeft Zijn genade zo overvloedig, dat we dat royaal met anderen kunnen delen. De Bijbel vergelijkt het met zaaien en oogsten. Wie weinig zaait, heeft een geringe oogst. Maar wie overvloedig zaait, zal een meer dan overvloedige opbrengst hebben, waardoor hij weer meer kan geven.

Wanneer je gaat begrijpen hoe het werkt, wordt geven een feest. Je gaat Gods doorgever worden en merken dat je zelf niets tekort komt. Dit principe van zaaien en oogsten geeft alleen vreugde als het met geloof en liefde gepaard gaat. Zodra je het gevoel hebt, dat je gave wordt afgeperst, moet je er ogenblikkelijk mee stoppen. God heeft plezier in blijmoedige gevers.

Nog een punt om op te letten is aan wie je geeft. Wanneer je wilt dat het evangelie van genade wordt gezaaid, zul je de predikers van genade moeten zegenen met je gift. Overigens ben je vrij om zelf te bepalen wie je ondersteunen wil en wie niet. Vergeet daarbij ook je eigen gemeente niet, zij heeft als eerste recht op je ondersteuning, omdat ze in jouw geestelijke onderhoud voorziet.

2 Corinthiërs 9:8 God geeft Zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen.

2 Corinthiërs 9:7 En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.

2 Corinthiërs 9:6 Bedenkt dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten.

Nawoord

Gods liefde en genade zijn niet bedoeld om als leer of religie te behandelen.

Ze worden je concreet aangeboden door God zelf. Hij wil dat je Hem leert kennen als een liefhebbende Vader, die graag voor Zijn kinderen wil zorgen. Hij wil dat het goed met je gaat.

Misschien heb je nog nooit concreet tegen Hem gezegd, dat je op Zijn aanbod wil ingaan. Dat je Zijn vergeving en verzoening wil aannemen als een geschenk. Misschien heb je nog nooit stil gestaan bij de mogelijkheid om als kind van God verder te leven. Dan wil ik je graag helpen door te zeggen hoe je dat kan doen.

Ik geef hieronder een simpel voorbeeld van een gebed dat je zou kunnen gebruiken, maar je kan ook je eigen woorden daarvoor kiezen.

'Here Jezus, ik wil graag Uw aanbod van genade aannemen. Dank U, dat u al mijn zonden hebt vergeven en dat ik verzoend ben met God de Vader door Uw offer. En Vader in de hemel, ik wil graag Uw kind zijn. Dank U, dat U mijn Vader wilt zijn. Ik wil ook graag Uw Geest ontvangen, zodat ik nog meer ga begrijpen van Uw liefde voor mij. Dank U, dat U me nooit meer zult verlaten, amen.'

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met me op.

Wil je meer weten over Gods genade, dan bied ik graag meer mogelijkheden aan.

Wil je met je vrienden 8 avonden bijbels onderwijs hierover, dan kan dat. Neem ook in dat geval contact met me op.

Wil je op de hoogte blijven van onze genade-activiteiten, kijk dan op: www.uitgenade.nl

Wil je dagelijks een bemoediging, ga dan naar: www.belofte.blogspot.nl

Voor reacties of vragen: stichting@uitgenade.nl

Wil je een gift geven ter ondersteuning van dit onderwijs, kijk dan ook op bovengenoemde website, of maak je gift over op bankrekening 3210 55 446 ten name van Stichting Uit Genade – Westland.

Je giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.